

Vraag het aan Morya**Hou rekening met de anderen**

“De mens wil dingen en wil vooral zijn eigen weg gaan, maar hij heeft ook rekening te houden met de anderen, en dikwijls kan hij dat niet zien of wil hij dat niet zien. En toch is dit een deeltje van het ervaren van het Goddelijke op deze aarde.

De ander is anders dan jij bent. Dat is ook zijn naam: de ander. Hij of zij is dus anders, en dat betekent ook dat je in een verstandhouding moet leven tegenover die ander.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot een verstandhouding komen met anderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 70

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


